



Soms lees ik Juda voor en ben dan eigenlijk zelf ook zo nieuwsgierig hoe het verhaal verder gaat dat ik dan snel verder blader door zijn boekje of er inderdaad een schat gevonden gaat worden. Soms zou ik dat in ons eigen leven ook wel willen doen, even kijken op de volgende bladzijde zodat keuzes maken op deze bladzijde dan (misschien) net iets makkelijker worden. "Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand" 1 thess 5: De dag van morgen zal met God zijn en Hij vult onze bladzijden en dat mag onze rust zijn.



Reclaimed

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over een huis in een dorp verderop waar we misschien een werkplaats voor Reclaimed konden realiseren. Alles is helaas heel anders gelopen dan we toen hadden verwacht en het lijkt niet door te gaan, dit was natuurlijk wel even een teleurstelling. We zijn nu aan het zoeken hoe we Reclaimed dan wel vorm kunnen gaan geven want het is ons inmiddels wel duidelijk dat het heel anders moet omdat het nu gewoon niet werkt. We zijn wel in contact met vrienden die ook een houtbewerkingsproject willen beginnen en hebben hierover al de eerste gesprekken met hun gehad en wie weet waar dit toe kan leiden?

De kinderen

Juda heeft groep 3 afgerond en hij doet het erg goed. Ivanna heeft nog steeds wat achterstand maar is dat mooi aan het inlopen. Aliza heeft de dondersteen leeftijd bereikt. Die meid vreet zoveel uit, met een gezichtje als van een engeltje.



Het gezin waar we thuisonderwijs mee geven (Bart en Dorien en hun kinderen) gaan waarschijnlijk begin augustus verhuizen en dit gaat wel een grote impact geven op ons als gezin. Hun kinderen zijn de beste vrienden van Ivanna, Juda en Eliam en nu al merken we dat het onze kinderen veel doet. Ivanna die snel in tranen is, Juda die vaak boos is of ruzie zoekt, het is moeilijk voor ze. Natuurlijk zoeken we andere manieren voor hun om met leeftijdsgenootjes te spelen, maar wat zij hebben met deze kids is wel heel uniek. Omdat je elkaar meer nodig hebt zijn vriendschappen intenser(wat prachtig is) maar het gemis is daardoor ook groter en we zullen dit allemaal gaan voelen.



Kings Kids

Deel 1 (van 5) van mijn PCYFM zit er op. Dit is de training die ik volg over kinder- en jeugdwerk, het is een erg leuke training die ook nog eens nieuwe contacten met andere jeugdgroepen oplevert.

Met een klein groepje van onze tieners zijn we naar een conferentie geweest en dat het een klein groepje was, was ergens maar goed ook want alles was zo nieuw voor ze. De aanbidding was prachtig maar ook heel lang en dan moest de preek nog beginnen... Ze hebben het erg mooi gehad en veel nieuwe ervaringen opgedaan, maar de jongeren die last-minute toch niet mee konden hadden dit waarschijnlijk nooit vol kunnen houden.



Verder is de zomer hier begonnen en de tijd van zwemmen, zandkastelen bouwen en andere activiteiten is aangebroken, daarnaast zijn er ook weer nieuwe teams die komen. We genieten hiervan maar het maakt de dagen soms opeens wel heel erg druk, het vraagt wat flexibiliteit maar daar houden we dan ook wel weer van.

GROETJES, MARCEL, TINEKE, IVANNA, JUDA, ELIAM EN ALIZA

We sturen onze nieuwsbrief naar degenen die ons steunen door hun vriendschap, financiën en gebed. Voor onze financiën zijn we volledig afhankelijk van giften, wil je ons werk financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken naar:

NL38 RABO0326 5210 62 t.n.v. Stichting JmeO te Heerde, o.v.v. '2218 Koningsstijl'.
tel. +40 723 801 73

