

KEES KOK

Kun je wat vertellen over hoe je bent opgegroeid?

Ik heb wel ouders gehad, maar daar ben ik niet opgegroeid. Ik kom uit een familie van 10 kinderen, waarvan de helft uit huis geplaatst is. Ik ben in verschillende tehuizen rond Rotterdam grootgebracht. Ik heb wel een goede, maar ook een strenge opvoeding gehad. Vanaf mijn 9e heb ik mijn ouders leren kennen in de weekenden, maar dat ging niet goed. Ik ben uiteindelijk goed terechtgekomen, wel beter dan als ik thuis gebleven was. Op mijn 18e ben ik op mezelf gaan wonen en rond mijn 22e kwam ik naar deze regio. Rond mijn 26e leerde ik hier Jannie, mijn vrouw, kennen.



Hoe ziet je thuissituatie er nu uit?

Uiteindelijk is het dus goed gekomen. Ik was getrouwd met Jannie en we hebben kinderen gekregen. Ik woon nu alleen. Dat vind ik nog steeds lastig, maar goed, zo gaat het leven. Ik heb 2 zoons en 1 dochter. Van mijn dochter heb ik 2 kleinkinderen, waar ik ontzettend wijs mee ben. Dat geeft een doel in het leven, het maakt het allemaal wat draaglijker.

Wat voor werk doe je/heb je gedaan?

Ik heb mijn timmerdiploma gehaald, heb een tijd in de bouw gewerkt. Ik heb gehoorproblemen gekregen en ben toen in de werkvoorziening gaan werken. Toen ben ik gedetacheerd bij de Muzeval als soort conciërge, dat heb ik meer dan 30 jaar gedaan. Door ziekte heb ik nog allerlei andere dingen gedaan, in de fabriek en bij het veenpark bijvoorbeeld. Uiteindelijk ben ik afgekeurd door lichamelijke klachten en nu ben ik met pensioen.

Wat vind je leuk en waar houd je van?

Ik heb altijd dieren gehad: schapen, konijnen, paardjes, ganzen, honden. Dat was mijn grote hobby, maar door gezondheid lukt dat niet meer. Ik mag graag muziek luisteren op tv, gospels en dat soort dingen.

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Ik ben nu een heel rustig persoon, tenminste dat denk ik zelf. Ik was eerder nog wel opstandig, ik liet me niet alles zeggen. Maar dat heb ik allemaal niet meer, dat is veranderd. Ik ben verdraagzaam, ik probeer goed te luisteren. Ik vind het leuk als ik hier in de gemeente kan zijn met gelijkdenkenden, alleen is maar alleen.

Heb je nog bepaalde plannen of wensen voor de toekomst?

Ik hoop dat ik een leuk huisje krijg waar ik de rest van mijn leven mag wonen. Je weet nooit wat je voor je krijgt, maar ik hoop dat ik nog een aantal jaar verder kan met mijn familie om me heen.

Kun je wat vertellen over de periode dat je deel uitmaakt van deze gemeente?

Ik ben tot geloof gekomen in de tijd van Piet Kroeze. Toen ben ik meegenomen door een collega van het werk. Er waren toen veel evangelisatiediensten. In 1978 ben ik bij deze gemeente gekomen, dat was nog in de oude kerk. Ik heb veel mensen zien komen en gaan. Ik ben in ons huwelijk vaker verhuisd en naar verschillende kerken geweest. Als we hier terugkwamen gingen we hier naar de kerk. Ik heb meegedaan aan een zangkoor en heb geholpen bij de jongensclub.

Wat zou je willen meegeven aan je broeders en zusters?

Kijk wat meer om naar de eenzamen en alleenstaanden. Ik heb soms wel eens het gevoel van weinig contact. Je moet het allemaal zelf doen, dat weet ik wel, als je zelf niks doet kun je het ook niet van een ander verwachten. Maar je bent toch met broeders en zusters.

Vraag van Henk: Welke muziek houd je van?

Ik kijk graag naar Nederland Zingt, countrymuziek en de Gaither Vocal Band op Family7. Ik houd ook van Johannes de Heer avonden. Door mijn verminderd gehoor kan ik slecht tegen lawaai. Ik ben vaak alleen, dus daarom heb ik wel vaak muziek op staan.

Aan wie geef jij de pen door en wat zou je hem/haar willen vragen?

Frans Naber. Hoe bevalt het gepensioneerde leven?