

Een chronologisch overzicht van de belangrijkste feiten en gebeurtenissen uit de historie van onze gemeente.

1861

De vervener Philippus Lindeman begint samen met Jannes Kruit samenkomsten te houden in zijn schuur aan de Munnekedijk. (Nu Markeweg in Ter-Apel)

1867

Vanuit de moedergemeente te Stadskanaal wordt op 13 februari Philippus Lindeman tot ouderling gekozen in Weedingermond . De gemeente krijgt toestemming voortaan zelf het Heilig Avondmaal te vieren. De doopdiensten vinden plaats in het doopvont van de gemeente te Stadskanaal.

1875

Op 18 juli wordt de eerste eigen kerk (met doopvont) aan de Munnekedijk in gebruik genomen.

Het aantal leden is dan 89.

1880

Bij een grote veenbrand wordt de hele Munnekedijk en daarmee ook de kerk in de as gelegd.

1881

In de inmiddels herbouwde kerk worden op 21 augustus 54 mensen gedoopt.

1889

Na een conflict bedankt Lindeman als lid en trekt verder de Weedingermond (nu Nieuw-Weerdinge) in.

Hij gaat door met evangeliseren. Zo ontstaat er een nieuwe gemeente. Er wordt bij zijn woning een kerkje gebouwd aan het Weedingerkanaal zz 174-175.

na 1893

Lindeman kent veel financiële tegenslagen als veenbaas, waarbij hij huis en kerk moet verkopen. De diensten worden voortgezet in een ruimte aan het Eerste Kruisdiep.

Spoedig wordt een nieuw lokaal gebouwd aan het Weedingerkanaal nz 51.

Tot op hoge leeftijd blijft Philippus Lindeman de gemeente leiden als voorganger.

1903

De gemeente sluit zich aan bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

1913

Op verschillende plaatsen worden zondagscholen gestart.

1914

De eerste officiële voorganger doet zijn intrede: ds. J.Huizinga

Aan het eind van het jaar telt de gemeente 105 leden.

Er vindt een hereniging plaats met de gemeente “voor in de Mond”. Er worden nog wel aparte diensten gehouden.

Er wordt een zangkoor opgericht met de naam “Looft den Heer”.

Vanaf 1916

Het gebouw aan de Munnikedijk ('t Streekje) wordt afgestoten wegens te hoge kosten en terugloop van kerkgangers.

De tot tweemaal toe uitgebreide kerk met pastorie "achter in de Mond" wordt nu de definitieve plaats van samenkomst.

Br. Gjal Hietkamp begint in zijn huis aan de Oude Schutting (later in een schuur) een zondagschool. Hij houdt dat 55 jaar vol. Soms komen er wel 50 kinderen bij elkaar. Door dit werk zijn veel mensen tot bekering gekomen en lid van de gemeente geworden.

1919

Op 12 mei overlijdt br. Philippus Lindeman op de leeftijd van 85 jaar.

Deze gedreven man heeft veel voor het Baptisme in de Veenkoloniën betekend. Ook maatschappelijk is hij van veel invloed geweest. Mede onder zijn leiding is het Weerdingerkanaal, dat het 'zand met zand' verbond (Ter-Apel en Weerdinge) tot stand gekomen. Een straat t.o. de huidige kerk is naar hem vernoemd.

1922

De Algemene Vergadering van de Unie (AV) wordt in Nieuw-Weerdinge gehouden.

1924

Aan het eind van dit jaar telt de gemeente maar liefst 313 leden. En is daarmee de op een na grootste gemeente van Nederland.

Tussen 1921 en 1925 worden 147 mensen gedoopt.

Het leven in het veen is hard. Vanwege betere werkomstandigheden en hogere lonen vertrekken er veel leden richting Limburg en Eindhoven (steenkoolmijnen en industrie). Aan het eind van 1925 is het ledenaantal 299.

1926

Voor het eerst wordt er een aanvraag ingediend voor Koninklijke Goedkeuring van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

1930

Het gaat goed in de gemeente getuige de vele activiteiten:

jongemannenverenigingen:	100 tot 140 leden
jongelingsvereniging "Gideon":	27 leden
kleine meisjesvereniging:	30 meisjes
jongedochters vereniging:	20 leden
bijbelstudiegroep 12-14 jaar:	25 leerlingen
bijbestudiegroep vanaf 15 jr:	30 leerlingen
zondagscholen:	samen 320 kinderen!!
zangkoor:	63 leden

1936

De leden die in Ter Apel wonen stichten een eigen gemeente.

1938

Crisisjaren. De penningmeester maakt bekend dat de gemeente er financieel slecht voorstaat. Dit jaar wordt er geen Uniecontributie betaald.

1940-1945

Oorlogsjaren.

In 1941 mag er op last van de bezetter geen verenigingswerk meer gedaan worden. Dit wordt omzeild door er "bijbelklassen" van te maken, wat wel toegestaan wordt.

In het zelfde jaar wordt "Zusterhulp" opgericht.

Tegen de verdrukking in groeit de gemeente tot 230 leden.

Een jaar later moest het zangkoor het bord "Verboden voor Joden" ophangen. Dit stuitte op grote weerstand van de leden; men besloot een tijdje te stoppen tot men ontdekte dat onder de naam "kerkkoor" het bord niet geplaatst hoefde te worden.

1947

Vele leden verhuizen naar Emmen vanwege de daar opkomende industrie.

Er wordt een vereniging opgericht om te komen tot stichting van een Baptisten gemeente aldaar. Daarvoor was o.a. toestemming nodig van onze gemeente.

1948

Mede door het ontstaan van de gemeente in Emmen loopt het ledental van de gemeente terug.

1957

Er wordt besloten een gemeenteblad uit te geven onder de naam "Aandacht". Later krijgt het de naam "Gemeenschap".

1958

De avonddiensten komen te vervallen i.v.m te weinig belangstelling.

1962

Voor het bouwen van een jeugdgebouw wordt er grond aangekocht aan het Gedempte Achterdiep.

1963

Op zondag 3 maart worden er verspreid over 2 diensten 21 brs en zrs gedoopt!

1965

Een bijzonder jaar. Alle gebouwen krijgen een opknapbeurt.

Dat zijn er nogal wat: het kerkgebouw, de pastorie, het lokaal naast de kerk, de zondagschoollokaaltjes op Oude Schutting en aan de Tramwijk.

Bovendien wordt in dat jaar het nieuwe Jeugdgebouw aan het Ged. Achterdiep feestelijk geopend.

Br.Gjalt Hietkamp wordt in het zonnetje gezet. Hij leidde 50 jaar de zondagschool aan de Oude Schutting. Hij wordt o.a. geridderd in de orde van Oranje Nassau.

1976

Bijna al het kinder- en jeugdwerk vindt plaats in het jeugdgebouw. Daar is nieuwbouw en wonen de meeste mensen. Hier en daar gaan er geluiden op om het jeugdgebouw te verbouwen tot een kerkgebouw. Het kerkgebouw, de pastorie en het lokaal naast de kerk zijn nl. aan een grondige opknopbeurt toe.

Op 18 juni is er een bijzondere gemeentevergadering. De leden moeten zich uitspreken over de vraag: "Verkopen of verbouwen!" De meeste leden zijn tegen verkoop. Dat betekent dat bovengenoemde gebouwen met vereende krachten worden opgeknapt.

1978/1979

Het verenigingsleven bloeit als nooit tevoren.

Een greep:

De zondagschool wordt bezocht door zo'n 65 kinderen. De meisjesclubs tellen samen 115 meisjes. Het zangkoor "Looft den Heer" telt 44 leden. Verder is er een tussenjeugd- en een oudere jeugdgroep. Er komt een bijbelstudiegroep voor jongen en een gespreksgroep voor 35 jaar en ouder. Ook heeft de gemeente al een aantal jaren de zang- en muziekgroep "The Expressions" en sinds kort een jongerenzanggroep: de "Immanuëlsingers".

1981

Het kerkgebouw is oud en koud en het gas is duur. Eén keer in de maand is er een aparte collecte voor de verwarming.

1986

In een gemeentevergadering wordt meegedeeld dat vier gebouwen onderhouden voor de gemeente financieel gezien een zware opgave is. Bovendien moet het dak van de kerk vernieuwd worden. Er wordt een commissie ingesteld die gaat onderzoeken of er **ver-** of **gebouwd** moet worden.

1987

Bovengenoemde commissie komt tot de conclusie dat verbouw financieel eigenlijk geen haalbare kaart is en dat we dan bovendien nóg met oude gebouwen blijven zitten die ook in de toekomst veel onderhoud vragen. De commissie krijgt nu de opdracht om te onderzoeken of er aan het Gedempte Achterdiep een multifunctioneel gebouw kan worden gebouwd.

1988

De commissie komt na gedegen onderzoek met het advies om de oude gebouwen te verkopen en het jeugdgebouw uit te breiden tot een gemeentecentrum. Tijdens een emotionele gemeentevergadering gaat na schriftelijke stemming 78% van de leden met dit voorstel akkoord.

Vanaf dat moment worden er allerlei acties gehouden om de "bouwpot" te vullen.

1989

De kerk wordt verkocht en op 30 april wordt voor de laatste maal met een doopdienst gebruik gemaakt van het kerkgebouw.

Er wordt eerst gekerkt in het jeugdgebouw. Later als de bouw begint wordt er gebruik gemaakt van het Dienstencentrum aan het Eerste Kruisdiep.

In oktober gaat de eerste schop in de grond!

Er breekt een tijd aan van hard werken. Met vereende krachten wordt er veel werk verzet door de broeders en zusters. Nu blijkt dat de gemeente rijk is aan vakmensen op allerlei terrein. Het is een periode van zegen. De band onder elkaar wordt tijdens het bouwen op een bijzondere wijze ervaren en versterkt.

1990

In het weekend van 6 en 7 oktober is het feest. Het nieuwe kerkgebouw wordt feestelijk geopend en br.Rieks Heikens onthult de naam van de kerk: "De Open Poort".

1995

In het kader van 150 jaar Baptisme in Nederland wordt er een evangelisatiecampagne in ons dorp georganiseerd met o.a. voor de kinderen een vakantiebijbelweek en een evangelisatiemarkt op het Beertaplein.

1997

Voor de eerste keer wordt in de herfstvakantie de vakantiebijbelweek gehouden. Later wordt de naam veranderd in Kings Kids Days. Gemiddeld komen er jaarlijks zo'n 100 kinderen bij elkaar.

2000

De gemeente viert haar 125-jarig bestaan met o.a. een grote fototentoonstelling, een herdenkingsdienst en een open dag voor de dorpsgenoten.

2004

Vanwege de toenemende activiteiten wordt het kerkgebouw uitgebreid met een prachtige bovenverdieping.

2005

Voor het eerst wordt er een permanente beheerscommissie ingesteld.

Ook vindt voor de eerste maal de Alphacursus plaats. Hierdoor vinden veel mensen de weg tot de gemeente. Van hieruit zijn ook de verschillende kringen ontstaan.

De zondagschool heet voortaan Kings Kids.

2007

De "gastendiensten" worden ingevoerd. Het zijn laagdrempelige diensten op de 3^e zondag van de maand. Het zijn vaak themadiensten met muzikale medewerking en drama. Na afloop is er koffie.

2008

Het zangkoor Looft den Heer houdt op te bestaan wegens terugloop van het ledenaantal.

2009

In het kader van het 400-jarig baptisme wereldwijd, wordt er in de kerk een gebedsestafette gehouden. Een weeklang wordt er non stop, dag en nacht gebeden in kleine groepjes.