

1993 - 2004

In maart **1993** was er een gemeenteweekend, o.l.v. de broeders Verwoerd en Wijchers, met als thema: "Samen Bidden". Dit thema liep vanaf zaterdagavond t/m zondagavond door met als afsluiting een gezamenlijke broodmaaltijd en een bidstond. Op 11 april, 1^e paasdag, kwamen we in alle vroegte bijeen voor het Paas ontbijt, georganiseerd door de Jongerengespreeksgroep. Zondag 23 mei was een bijzondere dag voor onze gemeente, onze zuster Janny Groenwold (nu Janny Tzanch- Groenwold) werd voor drie jaar als zendelinge uitgezonden naar Zweden, waar ze nog altijd woont. In oktober was er i.s.m. de twee andere kerken in ons dorp een evangelisatiedienst m.m.v. Elly en Rikkert Zuiderveld.

Net als voorgaand jaar was er in **1994** weer een gemeenteweekend met als thema "Werk/Kerk in uitvoering", die op zaterdagmiddag begon met een poppenkastvoorstelling voor de kinderen en 's avonds voor de jeugd de film "Het leven van Jezus". In de zondagmorgendienst werkten club en zondagsschool mee en 's middags was de afsluiting van dit zeer geslaagde weekend. Op zondag 1 mei werden we allemaal verrast doordat zr. Janny Groenwold in ons midden was, twee van haar zusjes, een zwager en a.s. zwager werden gedoopt en daar moest ze bij zijn. Het jaar verliep rustig en aan het eind werden we voorbereid op het komende "Evangelisatiejaar". **1995** begon direct al goed met de start van een jongensclub waar zo'n 30 jongens bij elkaar kwamen om te knutselen. Op 12 februari ging op een speciale Startzondag de landelijke Evangelisatiecampagne binnen onze Unie van start i.v.m. het 150 jarig bestaan van het Baptisme in Nederland. Er waren deze maand 4 Bijbelstudies waar veel mensen aanwezig waren, ook werden er op één avond door het hele dorp Zaaiers rondgebracht en mochten we de videofilm over het leven van Jezus weggeven aan mensen die geen kerk bezochten. Op 1^e paasdag werden er na het ontbijt ballonnen opgelaten met daaraan een paasgroet. Van 2 t/m 4 mei was er voor de kinderen de Vakantiebijbelweek en op 6 mei de afsluiting in onze gemeente met een Evangelisatiemarkt op het Beertaplein. De landelijke afsluiting was op 19 en 20 mei in de Prins Bernhardhoeve. Aan het eind van dit jaar namen we afscheid van br. Verwoerd als pastoraal werker i.v.m. drukke werkzaamheden op school. In zijn plaats kwam br. Boellaard hier werken.

In het begin van **1996** werden we opgeschrikt door het overlijden van onze geliefde br. Heikens en onze oud-voorganger br. Kroeze. In november namen we afscheid van br. Boellaard en werd ds. H. Stijkel uit 2^e Exloërmond onze consulent. In **1997** bestond ons dorp 125 jaar en was er 's morgens een gezamenlijke tentdienst, 's middags een kindermiddag en 's avonds een concert met "Le Groupe Evangelique. Voor het eerst werd in de herfstvakantie de Vakantiebijbelweek gehouden.

Het jaar **1998** begon feestelijk met een doopdienst. Op 15 maart was er een kinderdienst, de schriftlezing en collecte werd door de kinderen gedaan. Op 2^e Pinksterdag was groot en klein weer bij elkaar op de Landdag in het Valtherbos, waar iedereen het naar zijn zin had, zoals de foto's laten zien.



Ook was er dit jaar een volleybaltoernooi van onze gemeente in de sporthal t.b.v. de zending. Tijdens het kerstfeest werd er door de kinderen een kerstspel opgevoerd waarbij de oudsten waren verkleed als kerstballen en een piek,



de kleinsten traden op als koor.



In **1999** waren we als gemeente aanwezig op de braderie in ons dorp. In september was de start van het nieuwe seizoen, met op zaterdagmiddag een kindertheater, 's avonds een evangelisch cabaret, zondagmorgen de eredienst en 's middags een fietspuzzeltocht voor groot en klein die werd afgesloten met een picknick op het plein voor de kerk. En zo naderden we het jaar **2000**, een nieuw millennium en voor onze gemeente een belangrijk jaar. Op 18 juli van dat jaar bestond onze gemeente **125 jaar**. Dit hebben we uitgebreid gevierd met o.a. een fototentoonstelling, een speciale dienst met genodigden (hier werd het kruis aan de muur onthuld), een receptie, een open dag voor onze dorpsgenoten en een gezellige middag met elkaar in het Valtherbos. Hier deden we allerlei spelletjes. Ook was er een middag voor de kleintjes en een avond voor de iets groteren. Kortom we hadden een prachtige week met elkaar.



Het jaar **2001** bracht ons een nieuwe voorganger. Br. Werner Pflaum kwam met zijn gezin naar ons dorp en onze gemeente.

In **2002** deden de diaconessen hun intrede in de gemeente en zij doen dit belangrijke werk nog steeds.

Op de jaarvergadering van **2003** werd een voorstel gedaan voor uitbreiding van ons gebouw, want we groeiden er een beetje uit.

In **2004** werd een prachtige bovenverdieping gerealiseerd.