

1980 - 1992

In **1980** werd de Zendingsactiegroep Z.O. Drenthe opgericht. De Tussen jeugd organiseerde dit jaar de Gewestelijke Tussenjeugd dag, waar ongeveer 150 jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar bijeen kwamen. Het zangkoor herdacht dat br. J. Onrust 25 jaar dirigent was. In het begin van **1981** werd iedereen op zondagmorgen bij het binnen gaan van de kerk met een handdruk van één van de raadsleden begroet. Dat dit als erg positief werd ervaren, merken we nog elke zondagmorgen. De kerk was oud en koud dus moest er flink gestookt worden, het gas was duur en daarom was er één keer in de maand een collecte voor de verwarming zodat de kachels konden branden. In **1982** bestond ons dorp 110 jaar. Ter gelegenheid hiervan was er in een grote feesttent een gezamenlijke evangelisatiedienst m.m.v. Gert en Hermien Timmerman, er waren meer dan 1000 bezoekers. De gebruikelijke fruitmandjes die met Kerst naar de ouderen en zieken in ons dorp werden gebracht, werden vervangen door kerststerren. Dit werd door iedereen gewaardeerd. Op 13 februari **1983** nam ds. Kroeze afscheid van de gemeente, hij vertrok met zijn gezin naar Muntendam. In de vacante periode was ds. Zwart uit Ter Apel hier consulent en br. J. Hooiveld uit Musselkanaal leidde de Bijbelstudie en Bidstond. De jeugd organiseerde een fietspuzzeltocht waaraan door groot en klein met veel plezier werd deelgenomen. Ook kwam dit jaar de Bijbelwagen van het NBG in ons dorp. Broeders en zusters van onze gemeente gingen samen met de mensen van het NBG op pad om Bijbels te verkopen. Door ziekte moest br. Onrust met zijn werk als dirigent stoppen, br. Bert Hilberts nam het van hem over. De Immanuëlsingers werden opgeheven. Het zangkoor begon in december met kniepertjes bakken in het lokaal naast de kerk, met Pasen kon je het nog ruiken.

Op 8 januari **1984** deed ds. J. Paas zijn intrede in de gemeente. In dit zelfde jaar overleed op de hoge leeftijd van 96 jaar br. Gjalt Hietkamp. In januari **1985** werd er begonnen met de actie "Oud Papier", elke maand, tot in 1988, werd door enkele broeders het oud papier bij leden en vrienden opgehaald en voor een mooi prijsje verkocht aan de oud papier handelaar. Aan het eind van het jaar stond er al f 1000,- op de rekening. Ook deed de Opwekkingsbundel dit jaar zijn intrede in onze gemeente en is, naast onze eigen bundel, niet meer weg te denken uit onze diensten. In **1986** werd in een gemeentevergadering meegedeeld dat de vier gebouwen van onze gemeente in slechte staat verkeerden en er werd een commissie van onderzoek aangesteld die moest onderzoeken of er verbouwd of gebouwd moest worden. Ook sloot de gemeente zich aan bij het Bouwfonds van de Unie, in dit fonds werd het geld gestort dat met acties bij elkaar werd gebracht. In dit jaar werd er voor het eerst een "Sing-in" in het park gehouden met veel zang en muziek.

In **1987** kwam de commissie van onderzoek tot de conclusie dat verbouw heel veel geld zou gaan kosten en we dan nog steeds met vier gebouwen zaten. De commissie kreeg de opdracht om te onderzoeken of er aan het Gedempte Achterdiep, op de plaats van het Jeugdgebouw, één multifunctioneel gebouw kon komen. Helaas, er lag een bestemmingsplan op het gebied rondom het Jeugdgebouw en de plannen werden voorlopig opgeborgen. Er was in dit jaar een Gemeenteweekend met als thema "Werk en geloof in uitvoering" en in mei was er in een grote tent een interkerkelijke dienst waaraan alle koren uit ons dorp meewerkten, 's middags was er een voorstelling voor de kinderen met Aad Peters, en 's avonds een dienst waarin "Glory Sound" uit Nieuw Buinen meewerkte. Het zangkoor ging pennen verkopen t.b.v. het Bouwfonds en de opbrengst van de bazaar en "goedzooimarkt" werd ook in dit fonds gestort. Toen kwam het bericht van de gemeente Emmen dat het bestemmingsplan was opgeheven. De plannen kwamen weer uit de kast, er werden tekeningen voor nieuwbouw en een maquette gemaakt. Op 27 december nam ds. J. Paas afscheid van de gemeente, hij vertrok naar Noord-Bergum. Ds. Kroeze werd onze consulent. **1988** werd het jaar van grote beslissingen en veranderingen.

In januari werd dhr. Drenth van de Unie Bouwstichting uitgenodigd om uit te leggen hoe te handelen bij eventuele nieuwbouw. Uit zijn woorden werd al snel duidelijk dat exploitatie- en onderhoudskosten van één gebouw lager waren dan van de vier gebouwen die er nu waren. Dit werd de gemeente voorgelegd en ieder lid kon per stembriefje “Voor” of “Tegen” nieuwbouw invullen. Op 17 maart werden de stemmen geteld. Groot was de blijdschap dat met een ruime meerderheid van stemmen de plannen werkelijkheid werden, 78% van de leden stemde: “Voor” nieuwbouw. De Bouwcommissie werd aangesteld en er kwam bericht van de gemeente Emmen dat er gebouwd mocht worden aan het Gedempte Achterdiep. Er werden plannen gemaakt om de kerk, pastorie en het lokaal te verkopen. Natuurlijk ging het gemeentelijk werk gewoon door, in mei hadden we voor het eerst een stand op de jaarmarkt in ons dorp en er werden weer allerlei acties gehouden om de “Bouwpot” te vullen. De jeugd ging ook gewoon op kamp en dit jaar hadden ze als thema bij de speurtocht “Sprookjes”, de jeugdleden moesten tijdens deze donkere tocht de sprookjesfiguren opzoeken in het bos.



In 1989 brak een druk jaar aan voor onze gemeente. **30 april** was een speciale zondag, we kwamen voor het laatst samen in de oude kerk en in deze dienst werden br. Albert en zr. Anita IJken en br. O. de Veer gedoopt. Per 1 mei waren de kerk, pastorie en lokaal verkocht.

De diensten werden vanaf mei in het jeugdgebouw gehouden en vanaf 22 oktober in het Dienstencentrum aan het 1^e Kruisdiep.



In oktober 1989 ging de schop (graafmachine) de grond in voor onze nieuwe kerk. Het was een tijd van veel, heel veel werk.



Veel besprekingen maar ook heel veel plezier en gezelligheid. Er zijn in de bouwperiode heel wat ponden koffie doorgegaan, elke dag kwam er wel iemand met koffie, koek, cake en soms gebak, wat door de werklui natuurlijk erg gewaardeerd werd. Er werd niet alleen door de mannen gewerkt, één zuster bleek een kei in het verwerken van het gestorte beton te zijn, zij was ook meer op de bouw te vinden dan

thuis. Het hoogste punt werd nog voor de kerst bereikt en met een dankbaar gevoel en veel vertrouwen gingen we het nieuwe jaar in.

In het begin van **1990** was de koffiezaal al zover klaar dat we de jaarvergadering hierin konden houden en vanaf 11 maart ook de diensten. Toen waren er in april 3 jonge mensen die de doop aanvroegen maar we hadden geen doopvont, wel een kanaal vlak om de hoek maar dat was geen optie, dus gingen we met de hele gemeente naar de “Wegwijzer” in Emmen. Niet de Wegwijzer van nu maar een klein kerkje waar we met een beetje passen en meten net in konden en daar vond de doopdienst plaats. Nadat het bouwbedrijf Paas hun werk af hadden was het aan de gemeenteleden om de rest af te werken en dat was niet niks. Vele broeders, zusters en vrienden werkten, soms tot diep in de nacht, op volle toeren om ook alles binnen de muren af te krijgen. Op vrijdag 29 juni werd er, ondanks dat de kerkzaal nog niet helemaal af was, een huwelijksdienst gehouden en vanaf die dag konden we er ook weer op zondag samenkomen. De officiële opening was in het weekend van 6 en 7 oktober. Onder grote belangstelling van gemeenteleden en gasten, waaronder de burgemeester en oud-voorgangers werd in een feestelijke dienst 's morgens 6 oktober de naam van onze nieuwe kerk “De Open Poort” onthuld door br. H. Heikens, die tijdens de bouw elke dag, weer of geen weer, samen met zijn vrouw even kwam kijken of het werk goed vorderde. 's Middags was er open huis waar vele dorpsgenoten en andere belangstellenden een kijkje kwamen nemen.



Op zondagmorgen 7 oktober was er in een volle kerk de eredienst en 's avonds, als afsluiting van dit weekend, een concert met veel zang en muziek uit eigen gemeente en het mannenkoor Edoza uit Ter Apel. Op 9 december was de eerste doopdienst. Het begin van **1991** verliep rustig na twee erg drukke jaren. In oktober ging het zangkoor op reis naar Polen, ze waren te gast bij de Baptistengemeente in Zielona Gora en bij de Pinkstergemeente in Swiebodzin. Na een gezegend, prachtig maar ook erg vermoeiend weekend kwamen ze vol verhalen weer

thuis. Zusterhulp bestond op 11 oktober 50 jaar en dit werd herdacht met een feestelijke avond. In **1992** kwam br. Herman Verwoerd uit Stadskanaal als pastoraal werker in onze gemeente. Dat onze nieuwe kerk goed gebruikt werd bleek uit het feit dat in dit jaar de Paas bondsdag en de Gewestelijke Jeugd dag hier werden gehouden. In september was er voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar uit ons dorp een poppen- theater in de koffiezaal.