

1956 - 1979

Op 25 september **1955** deed ds. Stukker zijn intrede in onze gemeente. In **1956** werd de vernieuwde zangbundel in de dienst gebruikt. De diensten werden goed bezocht maar de bidstond liep erg slecht. De zangvereniging lag een tijdje stil omdat er geen dirigent meer was. In de loop van het jaar nam br. Onrust die taak op zich en konden ze weer van start gaan. De kerk werd geschilderd en er kwam een nieuw doopvont. Hiervoor werd, na een inzamelingsactie onder de leden, fl. 4100,- opgebracht. De gemeente besloot in **1957** zelf een gemeenteblad uit te geven onder de naam "Aandacht". Deze werd tegen betaling van fl. 1,50 per maand aan de leden toegestuurd. Ook werden er 10 zangbundels gekocht voor gasten die de dienst bezochten. In januari **1958** werd besloten om te stoppen met het gemeenteblad, het aantal abonnees was te laag en er was een kastekort van fl. 60,-. Er was al vaak gesproken over een geluidsversterker voor de openluchtdiensten. Gebrek aan geld was altijd weer de reden dat dit niet doorging, tot er in mei een gift van fl. 100,- binnenkwam en toen enkele raadsleden ook elk nog fl. 10,- bijlegden werd tot de koop besloten. Ook werd besloten dat er vanaf mei koffie werd geschonken op gemeentevergaderingen. In oktober nam ds. Stukker afscheid en vertrok naar Vriescheloo. Vanaf 1 november vervielen de avonddiensten, er was te weinig belangstelling. Wel werd er één keer per maand een gemeenschapsavond samen met de jeugd gehouden. In **1959** kreeg de pastorie een flinke opknabbeurt want ds. C. v. Wier had het beroep naar onze gemeente aangenomen en werd op 25 oktober bevestigd. Er waren financieel weer problemen, de vrijwillige bijdragen werden niet regelmatig betaald en daarom gingen enkele broeders en zusters wekelijks bij de leden langs om dit op te halen. Voor en tijdens de oorlog ging het ook op deze manier en ook nu bleek dat dit het gewenste effect had, de penningmeester kon aan het eind van het jaar de boeken met een batig saldo afsluiten. Na de kerstdagen stopte br. Hietkamp met het zondagsschoolwerk. Op de jaarvergadering in januari **1960** werd een bouwfonds gesticht met het doel om een lokaal te bouwen nabij het 1^e Kruisdiep, in dit fonds werd meteen fl. 1250,- gestort. Ook kwam op deze vergadering het "muggenprobleem" aan de orde. Op de zolder van de kerk zaten massa's muggen en enkele broeders mochten proberen deze te verwijderen (of het ook gelukt is wordt niet vermeld). Er waren al enige tijd plannen om een bandrecorder te kopen om de diensten op te nemen voor broeders en zusters die de diensten niet meer konden bezoeken, maar zoals altijd was er geen geld voor. Toen werd er door een gemeentelid een fiets ingeleverd die voor dit doel verkocht mocht worden. Eén van de raadsleden had er wel belang bij en kon hem kopen voor wat het hem waard was (prijs werd niet vermeld). Dit jaar gingen de "busjeslopers" voor het eerst op pad voor de Zending, elke week kwamen ze bij de gemeenteleden aan de deur voor een bijdrage. Dit ging door tot 1998 en vanaf die tijd maken we geld over op de rekening van de penningmeester. Op verzoek van de voorganger kwam er maandelijks weer een gemeenteblad uit waarvan hij de redacteur was. De kosten hiervoor werden betaald door een vrijwillige bijdrage. In **1961** kreeg de jaarvergadering een bijzonder tintje, nadat de secretaris, br. H de Jonge, de notulen had voorgelezen, vermeldde de voorganger dat deze broeder dit al 40 jaar lang gedaan had en dat er in die 40 jaar 410 bestuurs- en 340 gemeentevergaderingen waren gehouden. Namens de gemeente kregen de secretaris en zijn echtgenote enkele cadeaus aangeboden, 10 grammfoonplaten, een platenrek en een wandbord. In **1962** moest de secretaris om gezondheidsredenen stoppen met het werk dat hij al die jaren had gedaan. Ook de voorganger was een poosje uit de roulatie, hij lag twee maanden in het ziekenhuis. Zijn werk werd gedaan door een student en de diensten werden geleid door andere voorgangers. Aan het Gedempte Achterdiep werd grond aangekocht voor het bouwen van een jeugdgebouw. In februari **1963** vroegen 21 personen de doop aan, 9 broeders en 12 zusters. Dat het enige creativiteit vroeg om alles en iedereen in de kerk te passen, begrijpt u natuurlijk, maar er werden op zondag 3 maart twee diensten gehouden waarin ze allemaal gedoopt

werden. Ook werden intussen de bouwplannen voor het jeugdgebouw opgestuurd voor goedkeuring en werd de Gewestelijke Jeugddag in onze kerk gehouden, die tot in alle hoeken gevuld was. Op 2 februari **1964** was er een dienst die op de radio werd uitgezonden en mede door de vele acties, kon de bouw van het jeugdgebouw van start gaan. In november vertrok ds. v. Wier naar Almelo. Aan het begin van **1965** moest er flink aangepakt worden, alle gebouwen van de gemeente kregen een opknappbeurt. En dat was niet niks, lokaal naast de kerk verven, kerkportaal opknappen, achtermuur pastorie opnieuw invoegen, grint op terrein om de kerk en de gebouwtjes aan de Tramwijk en Oude Schutting ontkwamen ook niet aan het gebeuren. Toen was het eindelijk zo ver dat het jeugdgebouw kon worden geopend. 's Avonds was er een evangelisatiedienst o.l.v. ds. v. Wier en zondagsavonds werd de gemeente door de jeugd uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst.



In juni was er een jubileumsamenkomst in het jeugdgebouw, omdat br. G. Hietkamp ruim 50 jaar zondagsschoolleider was geweest. In de vele toespraken werden deze broeder en zijn echtgenote in het zonnetje gezet en werd hun namens de gemeente als cadeau een platenspeler met platen aangeboden. Maar de grootste verrassing was wel die van de burgemeester die, in naam van de koningin, onze broeder de onderscheiding van de Ridder in de orde van Oranje Nassau op mocht spelden. Op 18 juli deed ds. C. Eijer zijn intrede in onze gemeente en vanaf 12 september werden er evangelisatiediensten in het jeugdgebouw gehouden. Er werd een jongensclub opgericht die direct al zo groot was dat hij in twee groepen gesplitst werd. Door ds. Eijer werd begonnen met een bijbelklas voor de jeugd van 12 tot 14 jaar en met een gespreksgroep voor de oudere jeugd. Al het onderhoud wat in 1965 was besproken werd in **1966** uitgevoerd en ook werd de bandrecorder gekocht om de diensten op te nemen. In **1967** werden de twee achterste rijen banken uit de kerk gehaald om ruimte te maken voor kapstokken zodat iedereen de jas op kon hangen. Het jeugdgebouw werd optimaal gebruikt, bijna elke avond was er wel een vereniging aanwezig. De meisjesclub groeide zo snel dat die gesplitst werd. Op 1 oktober was het feest, 13 jonge mensen werden gedoopt. In **1968** moest de zondagsschool bij de kerk opgeheven worden wegens gebrek aan leiding, alleen in het jeugdgebouw was nu nog zondagsschool. Op 15 september nam ds. Eijer afscheid van de gemeente, hij vertrok naar Hoogezand. De broeders van de raad namen de verzorging van het gemeenteblad op zich en kwamen tot de ontdekking dat dit wel erg veel werk was. Dat de jeugd van vroeger ook wel eens baldadig was bleek in **1969** na de Gewestelijke Jeugddag, die in onze kerk werd gehouden, er was een orgelpijp vernield en wie zou dat betalen? De Dankstonddienst die altijd op een avond in de week werd gehouden, werd vanaf dit jaar verzet

naar de zondag, de ons welbekende Oogstdankdienst. De koster kreeg er een baantje bij, hij werd "jager". In het orgel was houtworm ontdekt en de voorzitter vond dat de koster daar maar jacht op moest maken. In december bracht Zusterhulp bij alle zieken en bejaarden van de gemeente een kerstbakje. Op **11 januari 1970** deed ds. P Jager zijn intrede in onze gemeente. De avonddiensten, die tijdens de vacante periode waren stopgezet, begonnen weer en om de kas wat bij te vullen werd er één keer per jaar een extra collecte ingesteld onder de naam "Vakantievreugd".

Aardgas deed zijn intrede in ons dorp en ook in de kerk. Er werd een actie gehouden om zes nieuwe kachels te kopen. In het Jeugdgebouw werd nieuwe vloerbedekking gelegd, dit werd betaald door Zusterhulp. In **1971** begon vanaf maart de dienst op zondag om 9.30 uur en de zondagsschool om 11.00 uur. In april werd, o.l.v. ds. Jager en zijn echtgenote, begonnen met een ouderengroep en werd de collecte "Vakantievreugd" met twee jaar verlengd, zodat van het opgebrachte geld een elektrisch orgel gekocht kon worden. Rond de kerstdagen werd een Interkerkelijke kerstgroet, fruitmandjes, gebracht aan alle 70+ en zieken in ons dorp. Dat dit de mensen aansprak bleek uit de dankbetuiging, van alle 70+, in dichtvorm op de voorpagina van de Dorpskrant. De meisjesclub aan de Oude Schutting werd opgeheven. Het gebouwtje met inventaris werd aan br. Hietkamp geschonken. De meisjes gingen in het vervolg naar de club in Jeugdgebouw. In **1972** werd er ook vloerbedekking op het podium van het Jeugdgebouw gelegd, de tafels werden vernieuwd en de tegels voor het gebouw werden opgehoogd. In ditzelfde jaar werd de zang- en muziekgroep "The Expressions" opgericht en het gemeenteblad kreeg een nieuwe typiste, zr. Riet de Boer, die dit nog steeds doet. In **1973** werd de kelder in het Jeugdgebouw gezellig ingericht en de jeugdavonden werden daar gehouden. Ook werd in dit jaar de Evangelisatiecommissie opgericht en er kwam een crèche tijdens de dienst die door jonggehuwden werd geleid. De bloemen die elke zondag voor in de kerk stonden gingen m.i.v. augustus elke week naar een ziek of bejaard gemeentelid. Het jaar **1974** verliep rustig, op een paar dingen na. In het Jeugdgebouw kwam een nieuw orgel en gaskachels. Het geld hiervoor werd d.m.v. acties bij elkaar gebracht. Ook kreeg onze gemeente op 11 en 12 mei bezoek van het zangkoor van de Baptisten gemeente uit Genk in België. **1975** was een feestjaar, onze gemeente bestond 100 jaar. De herdenking van dit feit ging van start op 17 oktober met een bijzondere dienst in de Gereformeerde kerk (dit was een erg grote kerk, vandaar), o.l.v. ds. v. Wier en m.m.v. Gert en Hermien Timmerman. De volgende dag was er een feestelijk samenzijn met genodigden in het jeugdgebouw dat werd afgesloten met een broodmaaltijd. 's Avonds kwam iedereen in de kerk bijeen voor een feestelijke gemeenteavond waaraan alle verenigingen meewerkten. De afsluiting was op zondagmorgen in een feestelijke eredienst o.l.v. ds. Eijer, m.m.v. het zangkoor en muziekgroep. Ook was er tijdens deze dagen een fototentoonstelling die druk bezocht werd.



Kerkeraad 1975

Op 29 februari **1976** nam ds. Jager afscheid van de gemeente, hij vertrok naar Noord Bergum. De jaarlijkse Pinkster- landdag werd van de Emmerdennen verplaatst naar het Valtherbos. Op 18 juni was er een bijzondere gemeentevergadering over de gebouwen van de gemeente. De vraag was: **“Verkopen of verbouwen”!** De meeste leden waren tegen verkoop. Dat betekende dat de kerk, pastorie en lokaal naast de kerk een grondige opknopbeurt kregen, zoals: verbouwing lokaal, nieuwe vloerbedekking kerk en alles werd geveerd. De eerste dienst in de vernieuwde kerk was op 14 november, een doopdienst waarin vier jonge mensen gedoopt werden. De club- en zondagsschoolkinderen brachten na de Oogstdankdienst fruitmandjes naar de zieke en oudere gemeenteleden en doen dit nog steeds. In **1977** deed iets nieuws zijn intrede in onze gemeente, de “Boekentafel” en het “Paasdankoffer”. De zang- en muziekgroep “De Immanuëlsingers” werd opgericht en werkte evenals “The Expressions” en het zangkoor veelvuldig mee in de diensten. Op 27 februari **1978** deed ds. P.G. Kroeze zijn intrede in onze gemeente en al snel bleek dat onder zijn actieve leiding de gemeente opbloede. Op de avond van 2^e paasdag was er een zang- en muziekavond met meer dan 250 aanwezigen. Ook werd in dit jaar de Zendingscommissie opgericht. De zondagsschool werd na een paar magere jaren weer goed bezocht door zo’n 65 kinderen en 115 meisjes bezochten de grote en kleine meisjesclub. Het zangkoor had 44 leden. In **1979** was er op een gemeenteavond voor het eerst medewerking van de raadsleden, ze zongen een paar mooie liederen. Er werd weer met een Tussenjeugdgroep begonnen, er kwam een Bijbelstudiegroep voor jongeren en een gespreksgroep voor 35 jaar en ouder.