

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENTE.

Met de komst van de eerste inwoners van Nieuw Weerdinge, dat toen nog “Weerdingermond” werd genoemd, werd ook het initiatief genomen tot evangelisatie en het stichten van kerken. Philippus Lindeman kwam in **1861** naar de Munnekedijk in de Weerdingermond (dit is nu de Markeweg, Ter Apel). Samen met Jannes Kruit begon hij in zijn schuur en bij mensen thuis met samenkomsten. Op 13 februari **1867** werd Lindeman tot ouderling gekozen en vanaf 10 juni dat jaar mocht de gemeente zelf het Heilig Avondmaal vieren. Dit gebeurde allemaal met goedkeuring van de gemeente Stadskanaal, de moedergemeente, waar Weerdingermond onder stond en verantwoording aan moest afleggen. Voor de doopdiensten ging men naar Stadskanaal omdat daar een doopvont was. Er werd meestal gewacht tot er een behoorlijk aantal doopkandidaten waren omdat alles lopend ging en men er een paar uur voor nodig had om er te komen. Het ledenaantal groeide en er werd door grote betrokkenheid van br. Lindeman, besloten een kerk te bouwen met doopvont aan de Munnikedijk (dit is nu de schuur van zr. Coba Haan, aan de Markeweg).



Deze werd op 18 juli **1875** in gebruik genomen. Er waren toen 89 leden.

In mei **1880** gebeurde dat waarvoor iedereen in het veengebied bang was. Er brak een grote veenbrand uit die bijna de hele Munnekedijk in de as legde en ook de kerk brandde tot de grond toe af. Dit was een lelijke tegenvaller. Maar er werd met man en macht gewerkt en

binnen een jaar konden de diensten in de weer opgebouwde kerk worden gehouden.

Op 21 augustus **1881** werden er 54 mensen gedoopt. Toen kreeg br. Lindeman grote financiële tegenslagen en bedankte hij in **1889** voor zijn lidmaatschap en trok verder de Weerdingermond in. De kerk aan de Munnikedijk werd voortgezet door br. Jannes Kruit. Br. Lindeman bleef wel doorgaan het evangelie te verkondigen en al snel kwamen ook waar hij toen woonde, (nu Weerdingerkanaal zz 174-175), weer vele mensen samen.

Na enige tijd sloeg het noodlot voor br. Lindeman weer toe en moest hij alles verkopen. Huis en lokaal werden verkocht aan de Hervormde Broedergemeente en br. Lindeman trok weer verder de “Weerdingermond” in. Intussen werd er door bakker de Boer een lokaaltje gebouwd aan het 1^e Kruisdiep (ongeveer waar nu de Ph.

Lindemanstr. is), zodat er toch

diensten konden worden gehouden. Door grote inzet en hulp van verschillende personen kwam br. Lindeman er weer bovenop. Weer bouwde hij een lokaal, ditmaal “achter in de Mond” en ook dit lokaal moest al spoedig worden vergroot en kreeg het uiterlijk van een echte kerk (onze oude kerk, Weerdingerkanaal nz.51).



In oktober **1903** werd de gemeente lid van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De diensten werden geleid door broeders van de raad tot **1906**. Toen kwam br. de Boer als voorganger naar de gemeente tot maart **1908**. Op 25 februari **1912** vond na vele pogingen de hereniging plaats van de broeders en zusters “voor” met die van “achter”. Dit hield wel in dat de gemeente met twee gebouwen zat, wat een hele belasting was. Alle beetjes werden bij elkaar gelegd zodat alles toch betaald kon worden. Omdat ons dorp toen veel meer inwoners had dan nu en de mensen alles lopend moesten doen, werden op verschillende plaatsen bij mensen thuis zondagsscholen opgericht, zodat de kinderen die ver van de kerk af woonden hier ook naar toe konden. In **1913** werd hiermee begonnen bij Rengers aan de Tramwijk



In de kerk werd dit gedaan door de broeders Wiersma en Danker. In februari **1914** kreeg de gemeente een eigen voorganger, ds. Huizinga.

In maart van datzelfde jaar werd het zangkoor opgericht, ook werd besloten om op de zondagavond iets voor de jongeren te organiseren onder leiding van de voorganger. Het was wel te merken dat de gemeente een eigen voorganger had want er was elke maand een doopdienst. Aan het eind van het jaar waren er 105 leden.



Het jaar **1915** verliep rustig, in augustus werd de zendingsvereniging opgericht en er werden dat jaar 22 broeders en zusters gedoopt. In **1916** gebeurde er heel veel. De broeders en zusters van de Munnekedijk kwamen allemaal naar de kerk in Nieuw Weerdinge zodat het kerkje daar overbodig was en te duur in onderhoud. Na rijp beraad werd besloten het te verkopen. Door de grote toeloop in Nieuw Weerdinge werd de kerk van “Lindeman” eigenlijk te klein. Er werd gesproken over een nieuwe kerk nabij het 1^e Kruisdiep of het vergroten van de bestaande kerk. In de gemeentevergadering werd besloten om te verbouwen en het lokaaltje van de Boer aan het 1^e Kruisdiep weer te huren. Op 27 september was de kerk inwijdingsdienst en 's middags een feestelijke samenkomst o.l.v. ds. Huizinga. Het lokaaltje van de Boer werd gebruikt voor gemeentevergaderingen, Avondmaalsvieringen en de bidstonden, i.v.m. de afstanden voor de gemeenteleden uit Ter Apel, die bijna allemaal lopend kwamen. Ook werden in deze periode weer enkele zondagsscholen opgericht. De bekendste is wel die van br. Gjalt Hietkamp aan de Oude Schutting, eerst in de huiskamer en later in het lokaaltje achter zijn huis. Dit deed hij 55 jaar lang met soms wel 50 kinderen per keer.